



# Het 'Houthuus' - Vakmanschap in stoer hout

› Wie is er niet langs gereden? Net buiten Ugchelen, onderaan het talud, bij het viaduct onder de A1, waar al die houten tuinmeubelen staan? Hier, in het 'Houthuus', bedenkt en maakt Wim Hartgers stoere houten meubelen voor binnen en buiten.

Als 'Anne Siersma houten meubelen' was het bedrijf jarenlang bekend, maar sinds diens overlijden was van bedrijvigheid geen sprake meer. Dat veranderde toen Wim Hartgers uit Apeldoorn er op een zondagmiddag langs fietste en een briefje met 'Te huur' ontdekte. Vlak daarvoor was hij zijn baan als facilitair manager bij Rabobank Zutphen door reorganisatie kwijtgeraakt. "Ik solliciteerde me suf, maar zie als 50-plusser maar eens een baan te vinden." De gedachte om aan de Hoenderloseweg 133A voor zichzelf te beginnen liet hem niet meer los. "Houtbewerking is van kind af aan mijn grote hobby." Gezegend met twee rechterhanden moest het lukken om hier een succesvol bedrijf van te maken. Bovendien maakte het huren de stap gemakkelijker. Binnen

een week werd het huurcontract getekend en in oktober 2013 was zijn zelfstandig ondernemerschap in het 'Houthuus' een feit.

## Met machines en al

Eenmaal binnen word je gegrepen door de pure, ambachtelijke indrukken en de heerlijke geur van bewerkt hout dat overal ligt en staat. Door de ramen valt het herfstige zonlicht op werkbanken, gereedschappen en machines waarop poederachtig zaagsel is neergedaald. Precies zoals het hoort in een werkplaats waar al decennia lang met liefde en vakmanschap hout wordt bewerkt. Wát een sfeer! Wim Hartgers volgt onze blik. "Weet je wat zo bijzonder is, ik huur hier niet alleen de werkplaats, maar ook de complete inventaris met machines en al. Alles stond klaar om

tot leven te worden gewekt. Het was een bijzonder moment toen ik hier op mijn eerste dag aan de slag ging en besepte dat mijn ingeving om hier voor mijzelf te beginnen de juiste was. Als ik toen niet had doorgezet, had ik daar altijd spijt van gehad."

## Lekker stoer

De passie van Wim Hartgers om van hout mooie dingen te maken is overal voelbaar. Dat begint al buiten, waar je zijn tuinmeubelen kunt bekijken en erop gaan zitten. "Er komen hier zoveel mensen langs dat het een gemiste kans zou zijn om daar niets mee te doen." Het doorbladeren van de foto's in de opdrachtenmap toont aan hoe creativiteit en vakmanschap hier plezierig samen gaan. Meubelen en tuinmeubelen in allerlei vormen en voor verschillend gebruik. Salon- en keukentafels, eettafels en picknicktafels in elke gewenste lengte, kasten, nachtkastjes, boekenkasten, zitbanken, bloembakken,

keukenbladen, kisten, noem maar op. Van prachtig afgewerkt tot ruw en puur natuur, waaronder veel steigerhout. Alles lekker stoer en stevig, tot het hang- en sluitwerk aan toe. "Ik heb particulieren, scholen en bedrijven, waaronder de horeca, als klant. Die komen vaak binnen met ruwe of uitgewerkte ideeën waarmee ik dan aan de slag ga. Ook maak ik meubelen naar eigen inzicht en ontwerp waaruit klanten een keuze kunnen maken."

## Il dolce far niente

Wat het 'Houthuus' maakt is stoer, sterk en duurzaam. Ook als het om planken met gegraveerde opschriften gaat, zoals 'Il dolce far niente', het zalige niets doen. Een betere aanprijzing voor hoe je kunt genieten op de meubelen van het 'Houthuus' is nauwelijks denkbaar. «

tekst Pim Kisjes | fotografie Arthur Batenburg